

Maandbrief september en oktober

Heyhophlahoy aller liefste Givers! We zijn super blij dat het scoutsjaar van start kan gaan en kijken er enorm naar uit om jullie leiders te zijn! Het wordt cooler, ruiger, toffer, gevaarlijker, harder en geweldiger dan ooit te voren. Wij kunnen niet wachten! Dit staat op de planning deze maand:

Zaterdag 19/09 19 uur - zondag 20/09 16.20 uur: Overgang

OVERGAAAAANG! We starten het jaar met een toneel, overnachting, kampvuur, overgang en spel! De ingrediënten kennen jullie van andere jaren, maar nu wordt het nog toffer! Alle info is te vinden in de mail die hiervoor verstuurd is. **Laat zeker weten of je komt!!!** VERGEET ZEKER NIET JOUW MONDMASKER EN DRINKBUS.



Zondag 26/09/2020 14 uur - 17 uur: Rechtendoortocht

Trek jullie botten aan en drink een bakje koffie 's morgens, want het wordt een pittige staptocht. Niet een met bochten, maar constant rechtdoor. Op 40.00 km zijn we de wereld rond, dat wordt tof.

Zondag 3/10/2020 14 uur - 17 uur: Gelaag, graag

We gaan ons ongeremd vuil maken, dat wordt pittig cool! Moddergevechten, bospelen glijbanen en boottochten op moeraswaters! Indiana Jones is een loser tegenover ons.



Zondag 10/10/2020 14 uur - 17 uur: Een tegen allen

Jullie gaan moeten samenwerken deze zondag! Beetje teambuilding kan nooit kwaad! Neen geen pen leegschrijven als opdracht, dat is kapoenenstijl. Nee, wij doen het GIVERSTYLE! Veel grootser, veel stoerder veel cooler!

Zondag 17/10/2020 14 uur - 17 uur: Sjorren

Als je niet kan sjorren, dan ga je maar naar de Chiro! Wij zijn de scouts, wij kunnen dat. We gaan super zotte dingen sjorren. Die toren van op de overgang? Dat was nog niets in vergelijking met wat we nu gaan doen!



Zondag 24/10/2020 14 uur - 17 uur: Fruitslatocht

Ze zeggen soms dat de jeugd te weinig beweegt en niet gezond eet. Dikke leugens! We gaan vandaag een zoektocht doen naar fruit. In verschillende teams gaan jullie op zoek naar bananen, appels en passievruchten. Gaat jouw team als eerste een fruitsla kunnen maken? Dat wordt vet cool en vet gezond!

Zaterdag 30/10/2020 20 uur – 23 uur (mogelijkheid om te overnachten)

Halloween!!! We gaan een dikke party geven en het feest van de doden vieren! De locatie wordt nog meegedeeld. De givers die willen kunnen ook blijven slapen en dan maken we er een kleine sleep-over van. Meer info volgt nog 😊

Tot snel xxxx

